



## ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 273/2024

### Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

14 Σεπτεμβρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς  
Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς  
Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίῶν, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους  
Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ  
Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία,  
τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπάννυμο πλήρωμα τῆς  
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

*«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον, καὶ κόσμος ἀγιάζεται...»* (Ἐξαποστειλᾶριο τῆς ἑορτῆς)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἐορτάζουμε τὴν εὕρεση τοῦ Σταυροῦ ἐπάνω στὸν  
ὁποῖο σταυρώθηκε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Γιὰ αἰῶνες, ὁ σταυρὸς ἦταν  
θαμμένος κάτω ἀπὸ ἐρείπια, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλοσχερῆ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλὴμ  
καὶ τῶν περιχώρων τῆς ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, μέχρι τὴν εὕρεσή του ἀπὸ τὴν ἁγία  
Ἑλένη, τὴ μητέρα τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος  
σταμάτησε τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ συνεκάλεσε τὴν Πρώτη  
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο.

Αὐτὴ ἡ εὕρεση τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἀποτελεῖ τὴν αἰτία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς: ἡ  
παγκόσμια ὑψωση τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιού Σταυροῦ! Σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ  
Ἀμερικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου θὰ ὑψωθεῖ, στολισμένος  
μὲ εὐσομο βασιλικό, ἐνῶ οἱ πιστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ προσκηνύσουν μὲ  
εὐλάβεια, μιμούμενοι τοὺς χριστιανοὺς στὴν πρώτη ὑψωση, ὅταν ὁ ἅγιος Μακάριος,  
Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ὑψωσε ψηλὰ ἐκεῖνο τὸ Σταυρό, ὡς σημεῖο τοῦ  
θαύματος τῆς ἀναστάσεως. Ὅμως, ὅπως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἁγίας Ἑλένης, ἡ ὑψωση  
τοῦ τιμίου σταυροῦ προϋποθέτει τὴν εὕρεσή του.



Αλλά ποῦ βρίσκεται σήμερα ὁ Σταυρός; Μήπως βρίσκεται κατακερματισμένος σὲ κομμάτια στὶς ἀπανταχοῦ λειψανοθηῆκες; Θὰ ἔλεγα πὼς ἡ εὕρεση τοῦ τιμίου Σταυροῦ εἶναι δυνατὴ γιὰ κάθε χριστιανό, ὁ ὁποῖος ἐνστερνίζεται καὶ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Σταυρὸς βρίσκεται θαμμένος στὴν καρδιά μας μέσω τοῦ βαπτίσματος, καὶ ἀναμένει νὰ ἀποκαλυφθεῖ, ἀνάλογα μὲ τὶς σκέψεις καὶ τὶς προθέσεις μας, μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις μας. Ἡ εὕρεση αὐτὴ μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ὑψώνει θριαμβευτικὰ τὸ Σταυρὸ στὴ ζωὴ του, συμμετέχοντας ἐκουσίως στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθαγιασμό τοῦ σύμπαντος κόσμου, κάνοντάς τον κληρονόμο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ καθημερινὸ ἔργο τῶν εὐλαβῶν φοιτητῶν, γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἀποτελεῖ τὴν ἰδιαίτερη ἑορτὴ τους. Ἄς καταβάλουμε κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ στηρίξουμε τοὺς φοιτητές μας καὶ ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους σὲ αὐτὸ τὸ πολύτιμο πετράδι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ποῦ εἶναι ἡ Θεολογικὴ μας Σχολή, ὥστε νὰ εἶναι φανερὴ ἡ παρουσία τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ ὅλο καὶ περισσότερο στὴ ζωὴ μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλοκληρο τὸν κόσμο.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος